

## Container inpakken voor Zambia 2-6-2017

Dat was me het dagje wel weer. Afgelopen weken alles bij elkaar gezocht. Het meest is gelukt, niet alles maar we leggen de lat ook wel erg hoog.

Allereerst allemaal hartelijk dank voor jullie medewerking. Ik coördineer een beetje, maar het meest komt van jullie. Alleen heb ik bijna niets te versturen.

Mijn oproep voor gereedschap was niet voor niets. Boormachines, schuur -en zaagmachines kwamen



uit de Friese hoek, Dank Frank en Sandra, Collega Bert is ook altijd van de party. De affiches in de Maurits flat hier tegenover, leverde drie kisten vol op. Annemarie en Frank kwamen vier hagelnieuwe kisten brengen met inhoud en vijf handzagen van Voskamp. Van Buren in Delden beantwoordde mijn vraag voor een printplaatje van de resiprozaag met een nieuwe machine, zaagjes en een gereviseerde schroef machine, 5 bit sets en dozen spijkers en schroeven.

Uiteindelijk is de defecte ook gerepareerd (dat zou ook mijn eer te na zijn. Edith kwam met een boor en decozaag en het Bauhaus zorgde voor twee doosjes zaagjes. Oud-buurman Wiel met een kist vol handgereedschap en schroeven.

Hiermee heb ik vier schoolkisten voor de leerlingen gemaakt met drie hamers, een nijptang, spijkers, rolmaat etc.! Teacherskist met klauwhamer, breekijzer en dubbelkops spijkers die gemakkelijk herbruikbaar zijn. Twee kisten en krat met schroeven en spijkers voor de Ziekenhuis Technische Dienst en een kist voor de Diocese. Zij regelen ook alle douane en interne transport. Al met al een kuub gereedschap en schroeven.

Uiteraard hebben we weer avonden lang staan plakken in het distributiecentrum om modules te maken die gemakkelijk in de container geschoven konden worden. Hij moet eigenlijk in twee uur vol zijn, de chauffeur wacht niet langer. Dus bedden volgepakt tot een hoogte van 235. Met dozen, apparatuur, tafelbladen, tractie materiaal enz. Drie behandelafels op z'n kant op elkaar, pallets op lengte gemaakt. Volgestouwd met open verbandkarretjes (mag niet meer bij ons) en oude scopen die van Chilonga uit met ons mee teruggaan naar de universiteitskliniek in Lusaka. Met de longarts daar, Kondwe Matheo hebben we goed contact: hij haalt me ook op van het vliegveld en zorgt voor ons onderkomen voor de eerste nacht in Lusaka wanneer we in september weer zelf naar Zambia gaan.



Dat geldt ook voor de Medic verlostafels en het lesmateriaal voor de school die de stichting Mwanamwenge van Cilia, aan de school doneert. Die kwamen afgelopen dinsdag pas binnen.



Daartussen stonden de 20 monitoren ( die uit het stadhuis komen) voor een computerlokaal mooi beschermd. Onderin het zware gereedschap. Daarnaast pasten de 200 tafelbladen van de tafels, Dank St Jan en Annemarie uit Enschede én Vincent en Harrie, en eerder er mijn fietsmaten Harrie en Bart, die hielpen demonteren. Ook had ze 3 complete schoolborden met een

prachtige groet van de leerlingen. Ik hoop wel op een mooie groet voor hen terug. Dat hebben ze zeker verdiend. Daarna 20 PC's op een pallet met rand. Daarop de lastige machine om de verbrande schoolvloer weer op te kalefateren (aangekocht door de Diocese). Daarboven op de couveuse vol



met kinderspeelgoed. Door hem op de 20 voorgeconfigureerde school-PC's (dank Gemeente Hengelo en ICT-er Marco) te zetten paste de laatste kist voor Paulien er net onderdoor. Daarboven op twee oude echo's waarvan de transducers van de defecte echoapparatuur van Chilonga passen. Verder 20 volwassen schoolstoelen en tafels (dank Cor van de Twentse wensambulance). Heel veel stoelen voor de lagere school, ook St Jan. 2 grote schoolborden met groet van de St Jan scholieren. 2 fietsen voor de TD en opgeknapt door de leerwerkplaats De Kapstok (de derde bleek als gestolen geregistreerd en staat nu bij de politie) De schoolboeken en brillen voor Kayambi, ook een klein dorpje in

het Noorden van de Duitse stichting Vrienden van Kasama. Een lekker en warm dekbed voor onze gastvrouw in Chilonga: Sister Gaudentia (dank Textielhuis en Oma Minie). Het kostte weer een avond puzzelen, maar het zou allemaal weer precies passen. De tafel frames kosten te veel ruimte, dus hadden we die bij Cor achter gelaten. De vorige container was bijna niet uit te pakken. De pallets waren te zwaar en konden bijna niet verschoven worden. Daarom heb ik via Geert van de stichting Kinder Hulp Ghana in Rijssen die een grote bus en aanhanger medische spullen kreeg, een tweedehands palletwagen van de firma Pultrum weten te bemachtigen. Cor was er bij de Twentse wens ook erg blij mee voor de tafels en stoelen, en moest hem met pijn in het hart weer afstaan.



Het wachten duurt allemaal lang; na wat extra telefoontjes naar onze sponsor komt de container bijna twee uur te laat eindelijk aan bij het DC. Blijkt het geen 20 maar een 40 voeter. Hebben we dus 2 keer zoveel ruimte. Het kostte ff bellen, maar omruilen was niet meer mogelijk en de meerkosten naar Dar Es Salaam worden door de sponsor geregeld. De rest is aan de stichting, maar een weg terug is er ook niet. Doorpakken dus! Anja is dus als een gek nieuwe modules gaan pakken en alles documenteren, want alles moet met afmetingen en gewicht genummerd en gedocumenteerd worden. Franc begint, volgens planning in te pakken. Dus het tweede bed, bureaustoelen, tafels etc. die over waren of toch niet zouden passen kwamen weer voorbij. Uiteindelijk een kleine 180 items en drie uur verder kan het zegel op de sluiting. Helaas was het niet meer mogelijk om de tafel frames van Enschede naar Hengelo te krijgen: er was immers geen palletwagen meer bij Cor. Er was nog wat ruimte over maar we hadden gewoon geen tijd en spullen meer. Een beetje jammer, maar niets aan te doen.



Nogmaals dank namens Anja, Bart Borsboom (vader van Pauline) en mij voor alle support en spullen. Extra dank aan Robert die speciaal voor ons ook avonden tijd spendeerde en hielp inpakken en Rudi en Joop. Want zonder goede heftruckchauffeur past het zeker niet.

Franc Pots